

Mårbacka 9 juni 2012

Årsmötesdagen den 9 juni inleddes med samling i caféet på Mårbacka minnesgård över te, kaffe och fyllda baguetter. På slaget tolv mötte vi upp i säteriets hall, där vi välkomnades av Siv Jakobsson, som blev vår ciceron under en timslång vandring genom två våningsplan. Siv berättade sakkunnigt och underhållande om Mårbacka och dess historia och om Selma Lagerlöfs liv och hennes verksamhet där. Författaren inte bara skrev utan var också företagare med stort engagemang för bygden; hon odlade äpplen, kryddor och havre, som blev till mjölet Mårbacka Havre-Kraft och Mårbacka Havre-Käx. Guidningen avslutades vid Selma Lagerlöfs arbetsplats i biblioteket, där vi fick lyssna till ett radiotal som nobelpristagaren höll vid sin åttiöårsdag 1938.

Vår medlem Michaël Stenberg tackade för guidningen och höll ett kort anförande, varefter ordförande Tommy Sundgren överlämnade en bordstelefon AB 112 som gåva från STSF till Mårbackastiftelsen. Så här sade Michaël innan han avslutade med att läsa upp det gåvobrev som författats av vår sekreterare Leif Kindahl:



OBS! Telefonen AB 112 står i bokhyllan t.v. om Selma

så skräckslagen att vår svensklärare föreslog att var och en i stället skulle läsa ett avsnitt ur Löwensköldska ringen och återberätta det med egna ord. I gymnasiet gjordes grupparbete om Gösta Berlings saga, och vi läste alla Jerusalem, båda delarna. En höjdpunkt för mig som vuxen var att få bläddra i originalmanuskriptet till Gösta Berling vid ett studiebesök på Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning.

För ett par år sedan besökte jag Mårbacka och slogs då av att den telefon som stod vid Selma Lagerlöfs arbetsplats visserligen hade vev men också fingerskiva. Den kunde därför inte vara autentisk. Automatapparater fanns inte på Värmlands landsbygd 1940. Jag kontaktade vår dåvarande ordförande Henrik Lundin – han kan tyvärr inte vara med idag – och vi kom fram till att STSF borde försöka få fram och erbjuda Mårbacka en sådan apparat som fanns där vid Selma Lagerlöfs frånfälle.

Men vilken modell var det? Jag ringde och mejlade Mårbackas intendent Britt Wendling, som positivt inställd gick igenom fotoalbum och tidningsreportage från 1930-talet, dock utan att finna någon telefon på bild. Flera medlemmar i vår förening började forska: Leif Kindahl, Mats Andersson, Fredrik Roos, Ove Svensson... och kom till slut fram till att apparaten i fråga bör ha varit en AB 112 – formgiven av Isak Gustaf Clason, den arkitekt Selma Lagerlöf anlätade för om- och tillbyggnaden av Mårbacka i början av 1920-talet! **Tommy**