

Rapport från årsmötet 2007 i Motala

"Stockholm – Motala, Stockholm – Motala", löd ropen lördagen den 12 maj.

Det var dags för årsmöte i STSF 2007. Morgondiset över Vättern ersattes av röken när 150 mopedister varvade upp sina motorer. Motalas invånare lämnade sedan staden i gryningen för det årliga nostalgi-moped rallyt på 55 km.

Vid lunchtid hade så STSF styrkorna, drygt 30 personer och hunden Freja, intagit staden och en stärkande lunch intogs. Kommunikationer är väsentliga när man ska inta främmande territorium så efter lunch bar det iväg till Motalas långvågssändare, numera Sveriges



Rundradiomuseum. När Radiostationen lades ned 1962 hade den varit igång sedan sommaren 1927. Radioutsändningar började i Sverige 1922 med provsändningar. Men så 1924 beslöt Riksdagen att Televerket (dåvarande Telegraf-verket) skulle ta hand om det tekniska och det nybildade Radiotjänst skulle svara för programverksamheten. Idag kan man fortfarande höra signalen SK5SM (Stockholm – Motala) i etern men då från radioamatörstationen. Vi fick en ingående guidning av museet som har flera spännande och tidstypiska miljöer att visa. Man kan även lyssna till intressanta inspelningar från radions tidigare förändringar som får dagens omorganisation att blekna. Att introducera en kvinnlig nyhetsuppläsare var på den tiden något som mottogs med stor skepsis.

I museet finns också en mindre utställning om ABC datorn med anledning att det är snart 30 år sedan den svenska persondatorn ABC80 såg dagens ljus. Utställningen speglar ABC-datorernas utveckling från ABC80 (1978) till ABC1600 (1984). Under den perioden tillverkades ca 100.000 datorer samt kringutrustning och tillbehör i den dåvarande Luxor fabriken. Motala har sedan länge varit centrum för verkstadsindustri. 1822 grundades Motala Verkstad och hundra år senare kom elektronikindustrin. 1923 grundades Luxor i Motala av Axel Holstenson. Luxors företagsmuseum är numera en del av Motala Rundradiomuseum och företagsbibliotek, inklusive en historisk samling radioapparater från starten till dess fabriken lades ned. Världens största radiomottagare finns på museet. Och blir man fika sugen så finns Radiokonditoriet med tidstypisk inredning från 40-talet.





Erbjudandet att under ca 2 timmar klättra de 411 stegen upp i en av de två radiomasterna, 120 m, kunde tyvärr inte accepteras då det nu var dags att återgå till möteslokalen och det av alla hett emotsedda årsmötet. Årsmötet med val av ny styrelse, omval av de som inte hade ett år kvar på sina mandat, gick som tåget eftersom alla såg fram emot den traditionella årsmötesauktionen. Snabbt tömdes bilar och kartonger på diverse prylar samtidigt som möteslokalen fylldes och ett tag var det tveksamt om de skulle finnas plats för auktionsförrättare och köpare. Men även

det löste sig så Mats, Bert och Ulf med flera kunde utöka och komplettera sina samlingar.

Så dags för middag, den traditionella asiatiska STSF-grytan. Bästa årgången hitintills enligt närvarande bedömare. En lång dag för många som startat redan kl 05:00 på morgonen för att hinna i tid till mötet. Men än var dagen inte över. Nu var det dags att skilja agnarna från vetet, frågesport. Den ena frågan omöjligare än den andra men vi lyckades



kora en vinnare. Resten av kvällen är historia. Klockan 22:00 blåste ordförande Henrik tapto och meddelade att söndag kl 10:00 var det uppställning vid Motala Motormuseum för att hämta ut lämpligt fordon för hemfärden. Motormuseet är inte bara fordon utan har även en intressant utställning av radio och TV apparater. Efter lunch var det så dags för STSF:arna dra vidare och Motalas invånare återkom på sina mopedder.

Stort TACK till alla som förberett och jobbat med årsmötet.

Olle Åberg

Källor och läs mera:

Motala Långväg från början till slut och lite annat.

Sveriges Rundradiomuseum.

Välkommen till Radiomuseets datorutställning.

Motala Rundradiomuseum.

Luxor Radio, God svensk radio, en kort historik.

Vill du klättra upp i en av radiomasterna, 120 m, ring 0141-52202 och boka.

