

En medlems resa till årsmötet på Sparreholms Slott

Då Phonetiken No 1 2003 landade i min brevlåda och jag bläddrade som hastigast igenom tidningen för att bl.a. kolla in bytessidan mm, fick jag se inbjudan till Årsmötet 2003 på Sparreholms Slott. Såg att datumen var den 17/5, Norges Nationaldag. En snabb kontroll av mina vänner. Kände jag någon norrman som jag lovat besöka detta datum? Nej!!!

Bra!!! Då blev valet enkelt det fick bli Sparreholm i Sörmland.

Då jag ringde till Gunnar och anmälde oss förstod jag att det skulle komma många medlemmar till Årsmötet och det är alltid trevligt att träffa gamla som nya samlarvänner.

Dagen för Årsmötet närmade sig, packning av telefondelar för auktion och försäljning ordnades på fredagskvällen. Tidig lördagmorgon och resan påbörjades vid 06,30.

Chryslern startade, alla lampor som inte skulle lysa slocknade. säkerhetsbälte på och växelväljaren i D-läge ,resan hade börjat.

Resan gick bra , med ett planerat fikastopp längst vägen mellan Norrköping och Katrinehholm.

Då vi landade i Sparreholm var det inte svårt hitta Slottet, historiens vingslag från 1500-talet kändes i luften då vi körde upp för allén och såg Slottet i förgrunden. Vid slottsgrinden stod ”slotts-



vakten” Tommy Sundgren och andra medlemmar och visade oss tillrätta. Ca. 50 medlemmar samlades utanför vagnslidret som låg ett stenkast från sjön Båven.

Vi hälsades välkomna till Sparreholms Slott av Anna Karinen och Karl-Gustav Wikström som fick bli våra guider och värdar för dagen. Även vår medlem Helge Karinen som äger Slottet anslöt sig senare under rundvandringen och hjälpte till med att svara på frågor när de ibland blev många och ivriga.

Vår första anhalt blev vagnslidrets bottenvåning och där fick vi titta på en unik hästvangsamling i bästa renoverade skick. Denna vagnpark hade ägts och renoverats av Siv von Rosen.

Då vi lotsades upp för trappan till andra våningen möttes vi av olika spelmaskiner allt från fonografer till speldosor, leksaker mm.

Nästa avdelning innehöll hur många jukeboxar som helst, och vi lotsades in i nästa rum och där fanns hur många jukeboxar som helst, och i det sista rummet fanns hur många jukeboxar som helst och här skulle alla 50-tals diggare kunnat stanna ... ja hur länge som helst, vilken färgprakt när allt tändes upp. Jag behöver väl inte tillägga att allt var i superskick.



Sedan blev vi lotsade till bilmuseet och där fanns ca 70 bilar, skicket på bilarna kan ni förstå!! Ja, det var inga renoveringsobjekt vill jag påstå. Utan att nämna någon speciell bil i samlingen men där fanns Cadillacs med V16motor, Mercedes alá tyska parader med Adolf H. och grabbarna, Mås-vingemercan, Horch , Bugatti , Chevor , T-Fordar mm mm.

Man kunde även se montrar med leksaksbilar och i taket hängde mycket smakfullt modeller av veteranflygplan och det var inga små plastmodeller som man köpte på Hobbex utan minst meterbreda mellan vingpetsarna. Inne i slottets källare hade Helge sin radiosamling, samling av

Skultunamässing och en telefonsamling som bl a innehöll ett par magnettelefoner från Ericsson, en svängarmstax, några gjutjärnstelefoner, och annat smått och gott.

Efter det var det dags för en välförtjänt fika och sedan Årsmötesförhandlingar som Gunnar och Tommy skötte snabbt och elegant.

När detta var klart drog vi oss ner till vagnslidret igen och där blev det auktion och försäljning av medhavda telefondelar mm. Vissa intressanta objekt bytte ägare och auktionen var stundtals livlig.

När aktiviteterna på Slottet var slut och vi tackade för oss började klockan närma sig ca 18.30 och för dom som ville ha en bit mat hade Gunnar reserverat bord på ett matställe i Malmköping. Efter en välförtjänt matbit tog vi adjö av samlarkompisar och ställde kosan mot Jönköping.

Resan hem gick lika fint som uppresan, men tro inte att telefondagen var slut bara för att man var hemma, De brede pöjkarna från Götet: Ove, Evan, Mickel, och Patrik från Blekinge hade träffats på min gata för samåkning till mötet och nu stod dom här utanför min bostad mitt i natten. Eftersom en respaus var behövlig för dom så bjöds dom in på kaffe och nattmacka, även min telefonsamling fick en besiktning. Ögonen slöts omkring 01:30

Detta var en liten reseberättelse ur min synvinkel, hoppas ni förstår att jag hade trevligt. Jag rekommenderar alla ett besök på Helges Slott, Sparreholm!

Och du Helge!! när får vi se resten?? Alla dom hundra jukeboxar vi inte såg, alla dom 70 bilar som inte var där, alla cyklar och motorcyklar vi inte såg , ja och allt det andra, leksaker, kameror, dykutrustningar, och hela det stora slottet?

Vid tangentbordet
Denny Wahlström