

## Rapport från höstmötet

Lördagen den 6 oktober var det dags för föreningens årliga höstträff, som i år ägde rum på Telemuseum i Stockholm. Närmare 20 medlemmar hade mött upp för att höra på ett föredrag av förste intendenten vid museet Nils Olander, som berättade om mobiltelefonens historia.

Medan telefonen som sådan betraktades som en uppfinning, även om det råder delade meningar om vem som ska ha äran av den, är mobiltelefonen inte att anse som någon uppfinning. Det handlar snarare om ett sätt att kombinera olika tekniker och att skapa ett fungerande nät. Det första mobiltelefonnätet skapades 1946 i USA närmare bestämt i St Louis, Missouri. Två år senare gav Telegrafverket i uppdrag åt Sure Lauhrén och Ragnar Berglund att försöka utarbeta ett svenskt automatiskt system. Redan samma år hade de åstadkommit ett system som gjorde det möjligt att ringa både till och från bilar, men mycket arbete återstod. Något år in på femtiotalet presenterade de sin lösning och ytterligare ett par år senare lanserades nyheten för allmänheten. Det var fråga om en tung 40 kg och skrymmande utrustning, som placerades i bilens bagageutrymme, men det gick att ringa automatisk genom att slå numret på en fingerskiva på instrumentbrädan.

När de lokala biltelefonnäten i Stockholm och Göteborg öppnades 1956 var de faktiskt bland de första automatiska näten i världen innan apparaterna gjorts portabla talade man inte om mobiltelefoni utan om biltelefoni. År 1964 uppenbarade sig en ny aktör Wikanders Ur & Optik i Jönköping fick tillstånd att bedriva biltelefonverksamhet och lyckades på några år bygga upp fungerande nät i inte mindre än 35 svenska städer. Behovet av internationell samordning blev dock allt större och 1981 startades den första versionen av NMT, NMT 450.

Fem år senare introducerades NMT 900 och 1992 GSM systemet. Nils Olander illustrerade sin engagerande genom att visa upp ett urval apparater i olika viktklasser. Han lät oss också få del i bakgrunden till mobiltelefonen genom att berätta om 1930 – talets amerikanska polisradio och andra världskrigets walkie – talkies.

Efter kaffe och smörgåsar var vi redo att låta Nils guida oss genom den utställning om mobiltelefonen som nyligen öppnats på Telemuseum. Dagen bjöd på fint väder, och höstmötet rundades av med en sedvanlig bytesstund på parkeringsplatsen utanför museet.

*Michaël Stenberg*

