

## ***Ordföranden ordar***

### **Ett möte i rätt anda – på rätt plats – i rätt tid (nästan) – med rätt innehåll**

– Det enda som inte var helt RÄTT var antalet deltagande medlemmar – aderton – borde varit betydligt fler med tanke på att årsmötet ägde rum i Värmskog,, i en miljö där den svenska telehistoriens faders vagga stod (Lars Magnus).

Årsmötesförhandlingarna föregicks av Herrgårdslunch och besök i LMEs födelsehem. Målet för lunchen var en herrgård vid namn Billingsberg. Huvudmålet för lunchen var naturligtvis – maten – en fantastisk anrättning som avnjöts i vacker miljö. Redan här tappade vi dyrbar tid, beroende på att vägskyltningen till herrgården endast fanns från ett håll. Vi kom naturligtvis från ”fel håll” och blåste förbi några kilometer innan vi upptäckte misstaget.

Därefter var det dags för dagens verkliga höjdpunkt, årsmötet får ursäkta!, nämligen besöket i LMEs födelsehus. Hemmet låg mitt i skogen, ganska högt, inbäddat i grönska och med vidunderlig utsikt. Tala om perfekt miljö för en uppfinnare och konstnär. Före rundvandringen i det nyligen färdigställda muséet bjöds vi på en mycket annorlunda underhållning. Det var den tidigare intendenten Hans Lindberg som med sin familj bjöd på både historiebeskrivning och musik och sång av fångslande karaktär. Självklart med ”tut i luren” via näverlur.

Muséeivandringen leddes av Olle Martinsson med benäget bistånd av den mycket kunnige Hans Lindberg. Det blev naturligtvis så fångslande att tiden bara rann iväg. Sedan besöket avslutats med skönt spel på såg av Hans son hastade vi iväg för att genomföra mötesförhandlingarna, bara drygt en timma försenade.

Årsmötet hölls i Värmskogs vandrarhems samlingslokal, och var över på knappa 2 timmar, trots att innehållet var relativt komprimerat. För detaljer, se protokollet.

Formalia, som val, ansvarsfrihet m.m. behandlades utan inslag av några större sensationer. Punkten ersättning eller arvode till styrelse vållade en del rabalder, men efter viss tvekan godkändes förslaget på kompromisslön 0 kronor som framförts som krav från styrelsen.

Stadgarna justerades, bland annat utgår ordet ”stämma” till förmån

för "möte". Logotyparbetet fortsätter, så också arbetet med en bok. Kommande möten planeras vara i Stockholm och Malmö.

När mötet var avslutat vidtog en vild telefonkommers. Telefoner och telemateriel bytte ägare i ett rasande tempo, efter det att gårdsplanen förvandlats till en spännande och fångslande loppmarknad för telehistoria. Alla skrattade och betedde sig som barn, med andra ord telefonsamlare med rätt inställning till livet.

När bytesstunden (för vissa säljstunden för andra köpstunden) var över bjöd "Tjejligan" på middag. Receptet på den utsökta anrättningen finns med i denna tidning.

Det som senare utspelade sig till en bit efter midnatt lämpar sig ej för närmare relaterande. Dels på grund av händelsernas art (lek och spel) men framför allt på grund av bristande förståelse från deltagarna. En annan avgörande fråga är också brist på utrymme, inte årsmöteslokalens litenhet, utan på brist på utrymme i denna tidning.



*bengt G romlin 950712*

# Bilder från mötet i Värmskog





Värmskogsfotograf: Henrik Lundin